



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το «Αρχείο Πολέμου» σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα

**Η 28η Οκτωβρίου-Πατησίων σαν τόπος και χρόνος,
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

21 Οκτωβρίου 2017, Ώρα: 19:30 μ.μ.

Θα παρουσιάσει η Άννα Στάικου από πλευράς του Η ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΖΕΙ
Θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό από την Ο.Π.Ι.Κ. (ομάδα προφορικής ιστορίας Κυψέλης)
Θα σχολιάσει η Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός και ιδρυτικό μέλος της Ο.Π.Ι.Κ.
Συντονιστής Νίκος Μητρογιαννόπουλος, ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ.

Είμαστε τόσο απομακρυσμένα χρονικά από το 1940 για να μην θυμόμαστε, να μην ξέρουμε, να μην μαθαίνουμε;

Μία προσπάθεια να ανασυρθούν από το παρελθόν πρόσωπα που διαδραμάτισαν ένα ρόλο στην κατοχική Αθήνα και ειδικότερα γύρω από τις γειτονιές και περιοχές που ενώνει η 28η Οκτωβρίου-Πατησίων.

Γεγονότα που καθόρισαν τον αντικατοχικό αγώνα, επηρέασαν το φρόνημα του λαού, έγιναν πρωτοσέλιδα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό τύπο

Θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε την εποχή, την ηρωική αλλά και σκληρή ζωή και πραγματικότητα, όπως την βίωσαν οι απλοί άνθρωποι.

Η αντίσταση στην Πατησίων είχε ιδιαιτερότητες και αυτές θέλουμε να αναδείξουμε. Να αναστοχαστούμε το τότε, που δυστυχώς είναι ξεχασμένο, να δούμε με τα μάτια του σήμερα την μνήμη που έχουμε κληρονομήσει

Βιογραφικό Άννα Στάικου

Γεννήθηκα στο Ναύπλιο.

Στην Αθήνα ήρθα από μικρή ηλικία, έζησα και σπούδασα στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Αμερικής.

Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Νομική Σχολή όπου αποφοίτησα το 1979. Μετά την δικηγορική άσκηση, δικηγόρησα περίπου 7 έτη στο κέντρο της Αθήνας.

Ασχολήθηκα με την παραγωγή και κατασκευή αντικειμένων τέχνης και δημιουργία σύγχρονων κοσμημάτων με μελέτη στην διαχρονική ελληνική παράδοση. Συνεργασία με βραβευμένους καλλιτέχνες μικρογλυπτικής, με γκαλερί (ΑΕΝΑΟΝ και GK GALLERY) όπου προβλήθηκαν αρκετά από τα δικά μου σχέδια.

Παράλληλα, ξεκίνησα να γράφω κείμενα και κινηματογραφικά σενάρια. Βραβεύτηκα σε διαγωνισμό του Κέντρου Κινηματογράφου. Το πάθος για την γραφή (ή αλλιώς γραφιάς εκ γενετής) εκφράζεται με κείμενά μου σε τοπικά έντυπα της Αργολίδας και της Αρκαδίας.

Εδώ και 4 χρόνια αρθρογραφώ σε μηνιαία βάση στο street press “Η Πατησίων Ζει”.

Από το 2013, είμαι συνεργάτης στο «Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης» και στο παράρτημα του «Ωραία Ελλάς» (ιστορικό καφενείο με διαδρομή σοβαρή στον πολιτισμό και διάδοχο της ιστορικής «Ωραία Ελλάς» του 1830 όσο αφορά το περιεχόμενο και την μνήμη). Η δράση μου αφορούσε διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις νέων Λογοτεχνών και σκηνοθέτες.

Συνοπτικά γεννήθηκα ερασιτέχνης γραφιάς με πάθος τον τόπο και την ανθρώπινη αγάπη.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreeris@wararchivegr.org **το αργότερο μέχρι την 19-10-2017 καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος.**



ΜΗΘΥΜΝΗΣ 36, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 11251, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ.: (+30) 210 867 6390
E-MAIL: info@wararchivegr.org
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.wararchivegr.org

INVITATION

The War Archive is delighted to invite to a presentation on 21 October 2017 at 7.30 pm on

28 October-Patision Street: A location and a time. People, Events and Circumstances

The presentation will be in Greek

Patision Street is one of the major avenues in central Athens, starting from Omonoia Square and leading in a completely straight line northwards ending past the neighborhood of Galatsi. Its straight line has given its Greek sobriquet “Patision”, literally “keep going straight”.

The renaming of the street after the WWII as “28 October “ the date Italy declared its disastrous war on Greece and led to that date being named as the second national day, meant little to the local populace who , to date, still calls it Patision.

Around the localities and side streets of Patision, there developed during the period of Occupation by the Germans and Italians an active resistance movement. It is this aspect of the local history which this presentation seeks to explore using a wealth of audiovisual material.

The presenters are Anna Staikou , a lawyer turned writer and journalist, now with the lively free local paper “Patision Lives !”and Tasoula Vervenioti a local historian who specializes in local oral history. Nikos Mitrogiannopoulos of the War Archive will introduce.

The War Archive is looking very much forward to your presence in this event.

We ask you however to let us know whether you will be coming either by replying to this email at afreeris@wararchivegr.org and/or by contacting Maka Dokhnadze at the phone of the Archive 210-8676390 ,or mobile phone 69-98088220 by latest 19 /10/2017 as our space is limited.
